

Ontmoetingscentrum Prinsenhof

NLdoet, 14 maart

Ook dit jaar doet de Prinsenhof weer mee aan NLdoet van het Oranjefonds. Op zaterdagmiddag 14 maart organiseren we weer een gezellige muzikale middag met een heerlijke High Tea. Deze middag bieden we u, mede namens het Oranjefonds aan.

Datum: zaterdag 14 maart

Tijd: 14.00 – 16.30 uur

Kosten: geen

Inschrijven: Bij de receptie vanaf 1 maart (max 40 personen)

Pannenkoekdag, 20 maart

Donderdag 20 maart is het weer zover. Op die dag kunt u in de Prinsenhof weer heerlijk genieten van vele soorten pannenkoeken. Naturel, spek, kaas appel, stroop, rozijnen... u maakt zelf een keuze hoe u de pannenkoek wilt.

Datum: donderdag 20 maart

Tijd: 11.00 – 19.00 uur

Kosten: 1 pannenkoek € 3,00 ; "all you can eat" € 6,50

Inschrijven: vrije inloop voor de lunch, reserveren voor het diner

Koningsdag, maandag 27 april

Maandag 27 april wordt het Prinsenvak weer Koningsvak! Deze keer nog mooier, groter en meer activiteiten dan vorige jaren, met o.a. 70 vrijmarkt-kramen, optredens door diverse artiesten, activiteiten voor kinderen, muziek, eten & drinken en nog veel en veel meer. Natuurlijk is ons Grand Café ook geopend voor als u even uit wilt puffen met een hapje en een drankje.

Kraamverhuur

Ook dit jaar kunt u weer een kraam huren om zo uw eigen

spulletjes aan de man te brengen. De kosten hiervoor bedragen € 10,00 + € 10,00 borg. Reserveren kan alleen per email (dus niet via de receptie): koningsdag@ocprinsenhof.nl onder vermelding van "kraamhuur". Wees er snel bij want op=op!

Vrijwilligers gevraagd

Om alle feestelijke activiteiten in goede banen te leiden zijn er natuurlijk vele handen nodig. Wilt u deel uit maken van de festiviteiten in het Koningsvak en helpen om er weer een groot succes van te maken? Meld u dan aan via koningsdag@ocprinsenhof.nl onder vermelding van "vrijwilliger". Samen met u overleggen we dan voor welke activiteiten u ingezet zou willen worden.

Tweedehands Kledingbeurs, zaterdag 18 april

OC Prinsenhof organiseert een tweedehands kledingbeurs. Zo geven we ruimte voor het hergebruik van kleding die u niet meer past of die overbodig is geworden. Het gaat hierbij om kleding en andere mode accessoires die in goede staat verkeren en voor anderen een aanvulling kunnen zijn op hun garderobe. Uw overvloedige kleding krijgt op deze manier een goede tweede bestemming. Deze keer staan we in het Grand Café, zodat alle tafels in één overzichtelijke ruimte staan. Datum: zaterdag 18 april
Tijd: 11.00 – 16.00 uur
Kosten: € 10,00 p.p. inclusief tafel (afmetingen 200 x 80 cm). Max. 10 tafels, maar u mag ook een kledingrek meenemen.
Inschrijven: Bij de receptie vanaf 1 maart

Dreamkoor zoekt enthousiaste zangers/zangeressen
Wij zijn het Dreamkoor. We

zijn op zoek naar enthousiaste zangers en zangeressen, voor alle stemgroepen. De unieke arrangementen zijn voor ons koor geschreven door onze Jonge Enthousiaste dirigent Erik de Vrij. Wij zingen Nederlandse en Engelstalige popmuziek en repeteren in het Grand Café.

Datum: Elke dinsdag

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Voor info: info@dreamkoor.nl of bel 06-42055410

Pameijer recycled – Elektrische apparaten

Hebt u een elektrisch apparaat dat het niet meer doet en waar u van af wilt, maar kunt u niet naar het milieupark Prins Alexander? Lever het dan in bij Ontmoetingscentrum Prinsenhof, in de grote grijze bak in de hal. Medewerkers van Pameijer halen het apparaat dan helemaal schroefje voor schroefje uit elkaar, zodat veel kan worden gerecycled. Het OC Prinsenhof inzamelpunt is dus goed voor u en voor het milieu!

Inzameling Voedselbank

Shampoo



De Voedselbank voorziet mensen die geen geld hebben voor boodschappen van voedselpakketten.

Dit voedsel wordt niet ingekocht, maar verkregen vanuit overschotten en donaties. Hiermee wordt voedselverspilling tegengegaan en het milieu minder belast.

Om deze voedselpakketten verder aan te vullen met artikelen die niet in het standaardpakket voorkomen, staat er bij de receptie van OC Prinsenhof altijd een mand. In de maand maart zamelen wij shampoo in. Wij zijn heel blij met uw donaties!

Prinsenhof

Bramanteplein 2,
3066 BH Rotterdam
Tel. receptie: 010 - 286 72 18
(Voor al uw algemene vragen)
www.ocprinsenhof.nl
email:
receptie@ocprinsenhof.nl

Open:

ma-vrij van 9.00-17.00 uur

Grand Café Prinsenhof

Open:
ma-vrij 09.00 - 20.00 uur
Reserveren ruimte:
reserveringen@ocprinsenhof.nl

Themabijeenkomst woensdagochtend 13 Mei 10.00 uur

Levenskunst en Zingeving

"Waar word ik blij van? Wat is voor mij zinvol? Waar haal ik energie uit en hoe kan ik dat realiseren?"

Een presentatie over zingeving, over voldoening die gevoeld wordt bij activiteiten die ondernomen worden, over de keuzes die gemaakt worden en de betekenis die daaraan gegeven wordt. Ook als de mens ouder, en de dagkalender steeds dunner wordt. We zijn er ongemerkt veel meer

mee bezig dan we denken omdat zingeving een alledaags iets is. Tineke Boomsma.

Docent aan de Academie voor Coaching rondom Kanker. Begeleiden vanuit Zingeving en Levenskunst.

Locatie: Ontmoetingscentrum Prinsenhof, Bramanteplein 2
Kosten: € 2,50 inclusief koffie/thee.

Aanmelden: Receptie Prinsenhof 010 - 2867218. Informatie: Angelie Roelofsen 06-12280873

Voor altijd Rotterdam

We hebben het boek nog!

De foto's van Daniël van de Ven hingen in de Kunsthal. En nu voor maar 29,99 heb je ze in super groot formaat in je handen. Wat een nostalgie en emotionele pracht overvalt je wanneer je door het boek bladerd. "Je wordt blij van het kijken naar de foto's van Daniël", schrijft fotograaf Vincent Mentzel in het voorwoord. Dat is ten dele waar. Ja, Daniël was de PR-hoffotograaf van de HAL en dus belichten zijn foto's alleen maar de goede kanten van het bestaan in en rond de haven van Rotterdam. Maar de tijd heeft de glans van de foto's ook doen veranderen.

Droefenis overvalt je bij het zien wat er in Rotterdam verdwenen is. Moderne architectuur heeft de tranen van al de

vertrekkende Nederlanders op de schepen van de HAL naar Amerika vernietigd. Ook het snikken van de zwaaiende achterblijvers, waarvan de meesten geen geld hadden om hun familie ooit nog te bezoeken in het overzeese, treffen hetzelfde lot. Juist die foto's van Daniël vind ik de mooiste omdat ze bewijzen dat we af hadden moeten blijven van de Wilhelminakade. Daar en alleen daar had het 'landverhuizersmuseum' moeten komen te staan, in de toen lege gebouwen van de HAL.

De menselijke blik

Wat ook zo geweldig is aan de foto's van Daniël, dat is de aantrekbaarheid en toegankelijkheid van de personen die hij heeft afgebeeld. Anno nu staan de meeste mensen vooroverge-

bogen te kijken naar hun beeldschermje maar in dit prachtige boek, kijken ze je aan, alsof je familie van ze bent. En de mensen lijken de toekomst te zien als een geweldig avontuur, waarin alles mogelijk is en kansen voor het oprapen liggen. Hierin heeft fotograaf Mentzel wel weer gelijk.

Een echte Rotterdammer, die houdt van zijn stad, zou dit boek moeten kopen. En blader elke keer weer door het boek als je hoopt dat het beter wordt in onze stad of als je weer woedend bent omdat het oprukkende geld weer een monument in Rotterdam heeft neergesabeld. Daniël van de Ven, zeer bedankt!

Reageren?

d.roelfzema@upcmail.nl

